



## Van Tocht langs de Bips naar Liters ongeregistreerd Waterverbruik.

door Domaine Jeanary | December 2020

Zaten we verleden weekend nog heerlijk in ons hemdje in de zon te bakken, deze week deed koning Winter onverwachts maar vastberaden zijn intrede. Mist, nattigheid...druilerig weer. En het leek net alsof die druilerigheid zich aan mijn dagelijkse zaken vastklampte. Donderdagochtend toog ik naar het belastingkantoor met een ingevuld formulier om de belasting over de TV's in de gites te betalen. Ja, ik doe ook liever wat anders, maar het is zoals het is. Binnenkomen was al bijzonder. Ze richtte de spuitbus met ontsmettingsmiddel nog net niet op mijn gezicht! Goed bedoeld, voorzichtigheid is geboden, maar ik kan stekeblind worden van die rotzooi. En mooi dat ik dan helemaal nooit meer "kijkbelasting" betaal over welke TV dan ook!

Na uitgelegd te hebben wat ik kwam doen verbaasde ik mezelf over de blik die ze wierp op het formulier. Alsof ze het nog nooit had gezien. Dus er kwam een collega bij. Die vervolgens weer verdween om te overleggen met een andere collega.....Na 20 minuten kwamen ze erachter waarom ik dit apart kwam betalen. Had te maken met de bedrijfsvorm waarmee ik ingeschreven ben. Maar ook dat het niet helemaal correct was ingevuld.....waarmee het totaalbedrag kwam op zo'n slordige 300 euries. Nadat ik mijn bankpas had opgeruimd gaf ze aan dat ik de volgende keer een cheque op kon sturen. Okay, naar welk adres? Zou op het formulier staan. Ze checkte mijn kopie. Hé, dat is raar, zei ze, staat nergens, wacht, ik loop even naar een collega.....neeheehee, sorry maar ik heb een rendez vous. Serieus hoor.....voor je het weet sta je er weer 20 minuten!





Nadat de schoorstenen geveegd waren sopte ik het nodige aan vloeren en meubilair en besloot het trapje naar de woonkamer opnieuw in de lak te zetten. Hard nodig! Het resultaat mag gezien worden. Jan had besloten bij ons boven de boel te isoleren en dicht te timmeren. Na het draaien van de trap was het bestaande trapgat dusdanig groot geworden dat je regelmatig de tocht langs de bips voelde gaan, sterker nog, wilde mijn lief, na een windvlaagje, niet eindigen met mijn string als mondkapje, dan was het dichtzetten van diverse grote openingen in wand en vloer een must! Alles werd strak uitgemeten, bovenaan de trap kwam een extra wand en klein portaaltje, de deur en elektra werden verplaatst en van het bij elkaar geraapte overgebleven laminaat legde hij een keurig vloertje aan de trapkant. Blijft een kunstenaar, die man!

Zoals jullie weten had ik in mijn hoedanigheid als poetsgrage miep een aslade, na het legen, in de vuilniszak laten zitten. Dom, maar shit happens. Dus de leverancier gemaild. Geen antwoord. De kachelwinkel gemaild. Geen antwoord. De accessoires winkel gemaild. Geen antwoord. Spambox? Leeg. Dan heb je mij al op de kast. Zo'n hekel aan genegeerd te worden. Toen ik 3 pelletkachels wilden kopen stonden ze in de rij. Nou ja, dat was toen natuurlijk ook best een apart verhaal, maar dit gedrag, pfff, irritant. En dus mailde Jan even met een bekende leverancier in Nederland. Binnen 5 minuten stuurde deze een offerte en bestelde mijn lief voor het luttel bedrag van 24 euries een nieuwe aslade. Die kunnen we ophalen als we voor de kerstdagen in Nederland zijn. Pakken we 'm in als cadeau. Met een strik.





In zo'n laatste maand moet er ook het e.e.a. doorgegeven worden aan meterstanden. Dat gaat gelukkig digitaal allemaal goed. Zoals je kon lezen, in het voorjaar, hebben ze de waterleidingen vernieuwd in het volledige dorp en de meters verplaatst naar een plek die toegankelijker is voor eventuele controleurs, eens in de zoveel tijd. Omdat we verleden jaar het zwembad hadden gebouwd en de beplanting rondom hadden aangelegd, was ons water verbruik uitermate giga enorm extreem. Dus was het dit jaar zaak om de boel te monitoren. Zo gezegd zo gedaan. In mei van dit jaar konden we al constateren, aan de genoteerde meterstanden, dat het gebruik terug was op een normaal niveau. In Juni maakte we even snel een foto van de meterstand, toen het waterleidingproject startte maakte we weer een foto en na verplaatsing van de meter maakte we een foto. Puur omdat het sneller en makkelijker was dan schrijven.....

En ....gelukkig hebben we die foto's nog! Jan had afgelopen woensdag een foto gemaakt zodat ik de standen door kon geven. Toen ik het verschil uitrekende tussen verleden jaar en nu dacht ik; nahhhh, dat bestaat niet. En dus haalde we alle foto's erbij. Wat blijkt? Na verplaatsing heeft de watermeter niet meer gelopen. Ik zei toch al dat het een druilerige week was! Nu heeft de elektra leverancier een internationale telefoonlijn, maar de water leverancier niet. Mijn alleskunnende vakbekwame boekhoudster schoot te hulp. Zij logde in op mijn account, besloot na overleg gewoon de meterstand door te geven en mailde het bedrijf dat de meter kapot was. Hoppa. Martien Meiland zou zeggen; jullie probleem, mij niet bellen! We wachten nu op antwoord.....





Verder was er deze week het vraagstuk; hoe krijg je je verkochte Nederlandse motor van Frankrijk weer naar Nederland zonder dat je er met je kont op zit in deze periode vol beweging- en reisrestricties? Jan is fervent motorrijder, maar daar is het de laatste tijd niet van gekomen. Dus verkocht hij zijn Moto Guzzi "monster op 2 wielen". Er zijn hier genoeg mensen die regelmatig spulletjes heen en weer rijden, maar die mogen nu ook niet zomaar de weg op. Dus zocht Jan contact met een transporteur, zijn hart al vasthoudende voor de offerte. Maar dat pakte positief uit. Alleen ging de motor mee met een transport wat kwam vanuit Spanje met een tussenstop in Limoges. En daar mocht mijn lief, voor datgene wat hij ging doen, niet zomaar de weg voor op. Er was geen briefje te vinden waarop stond; ik begeef mij hier omdat ik mijn motor ff weg moet brengen. Gedoe.

Maar de favo loodgieter reed naar Limoges voor materiaal en overige belangrijke boodschappen, dus één en één is een frikandel. De motor werd 's morgens in de loodgietersbus gepropt en de mannen gingen op weg. Onder het mom; wij doen belangrijke loodgieterszaken. Er van uitgaande dat de chauffeur met een joekel van een vrachtwagen zou komen concludeerden de mannen dat de afgesproken plek ongeschikt was door het vrachtwagenverbod. Paniek voor niks.... Bleek het een bus met aanhanger te zijn.....Daar werd het Guzzi monster overgeladen, op weg naar nieuwe motor avonturen! Of dat snel gaat gebeuren weten we nog niet. Mijn lief kreeg net een foto van de transporteur dat de contactsleutel, in het contact, was afgebroken..... Druilerig. Gewoon druilerig.





Maar goed, we moeten door. Over ruim een week rijden we weer richting Nederland om kinderen en kleinkinderen...ik wilde schrijven "in de armen te sluiten..." maar tegenwoordig worstelen we om elkaar op een fatsoenlijke manier een elleboog te geven! Je wilt in je enthousiasme uiteraard niemand verwonden. Stel je voor, allemaal met een blauw oog rondom de kerstboom! Overigens in etappes want we mogen wel kerst vieren maar, voor zover nu bekend, met niet meer dan zes personen. Maar dit weekend eerst het Sinterklaasfeest! Wij wensen jullie veel gezelligheid, cadeautjes en plezier!! Zet jullie schoenen en zing uit volle borst "hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait..." Zie je! Je ontkomt er niet aan. Druilerig weer....zelfs als we voor die heilige kerel zingen! In ieder geval waait het hier binnen niet meer.....



Fijn weekend en.....pas goed op elkaar!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mary'.