



Van Fred Flintstone naar Oliebollen bakken

Door Domaine Jeanary / Januari 2021

Na, ondanks de Nederlandse lockdown, nog wat relaxte dagen reden we afgelopen zondag terug naar Frankrijk. Nou ja...van rijden was bijna geen sprake! Storm Bella hield ons in haar greep van Leiden tot aan Saint Saud. Een dikke 12 uur gedaan over een ritje van 9,5 uur. Continue zware regen en zwiepende ruitenwissers op de vooruit, waarvan ik het gevoel had dat ze ieder moment van mijn auto af konden waaien, en zulke harde windstoten dat het leek of mijn deuren ieder moment open konden gaan!! Onderweg veel pittige ongelukken en dus ook files. We waren opgelucht toen we eindelijk uit konden stappen. Als twee oude kromme mensjes, de vorm van de autostoelen had onze normale redelijk vitale houding doen verdwijnen, liepen we naar binnen om vervolgens te genieten van de totale stilte om ons heen.



Na een goede nachtrust liepen we weer rechtop en dat was nodig want Jan had nog een flinke zware klus voor de boeg in de zwembadschuur. De ingang, liggend aan de kant van de cour, was nog uit 1629 toen de mensen niet groter werden dan 1.52. De bovenste steen moest dus flink omhoog en de zijanten moesten worden bij gemetseld. Terwijl ik 'm zag ploeteren vanuit het huiskamer raam moest ik denken aan het stenen tijdperk ooit vastgelegd in de leukste tekenfilmserie ooit. Op het domein liep dus, in de gedaante van mijn lief, een heuse Fred Flintstone. Door middel van kruiwagens, planken en flink wat duw en trekwerk met touwen kreeg hij de grote brokken steen op de steiger en stond hij fluitend, inclusief wollen mutsje, een muurtje



te creëren. Terwijl ik wat foto's maakte zei hij vol trots "nou, wat vind je"?hij riep nog net niet; "Yabadabadoo"!



Zelf heb ik altijd een paar dagen nodig om weer terug in mijn Franse habitat te komen. Meestal keuvel ik dan binnen, heb ik een innige relatie met de wasmachine en vul ik, uiteraard, wederom de koelkast en de kasten. En ik moest mezelf voorbereiden op iets wat eigenlijk wel heel bijzonder was voor iemand die men in alle seizoenen 's nachts wakker kan maken voor een oliebol. Nog nooit van mijn leven had ik die dingen zelf gebakken.....! Meestal liepen we, in Nederland, op oudejaarsdag een rondje door het centrum, haalde we de laatste boodschapjes en een zak oliebolletjes en appelflappen. Maar nu stond ik in Frankrijk, in de keuken met in mijn handen een zak rozijnen en een pak oliebolletjesmix. Toch maar even op YouTube kijken.....



Een klein uurtje later stond ik in de schuur met een schaal gerezen oliebollendeeg en een pruttelende frituurpan. Alles was in huis, behalve de ijschep die handig zou zijn om mooie ronde bollen te creëren. Met twee grote lepels moest het volgens mij ook wel lukken....

En dat was zo. Eerlijk gezegd zullen ze de schoonheidsprijs niet winnen, mijn hemel, wat een gedrochten! En wat rollen die hompjes deeg in de rondte in die hete olie. Maar.....ze zijn heerlijk! Mijn lief had liever een appelbeignet maar het olieballenbak avontuur vond ik wel genoeg voor die dag. Voor de zekerheid had ik twee pakken meegenomen bij de Appie Heijn....maar nu kan ik van de zomer nog eens los gaan mocht ik plots trek in een bol krijgen!

Als jullie dit blogje lezen zijn alle feestdagen voorbij en zijn we met z'n allen 2021 ingerold. Allemaal verbijsterd dat 2020 omgevlogen is en dat het, op z'n zachts gezegd, toch wel een heel bizar jaar was. Zal het ooit weer worden zoals we verleden jaar, rond deze tijd, het afgelopen jaar inrolde of wordt het inderdaad een "anderhalvemeter" maatschappij? Dragen we voorlopig mondkapjes of is het op zak hebben van een vaccinatieboekje straks het 'nieuw normaal'? Wie zal het zeggen. Wat we in ieder geval met z'n allen hebben geleerd is dat gezondheid een groot goed is. Dat het ons een ongekende vrijheid geeft welke met geld niet te koop is. En dat we elkaar, op wat voor manier dan ook, nodig hebben. Om, bijvoorbeeld, te (ver)zorgen, te bevoorraden, te bouwen, te helpen, te luisteren, te knuffelen en lief te hebben.....



Wij wensen een ieder en een ieder die jullie liefhebben een gezond, tevreden, verdraagzaam en goed nieuwjaar toe met heel veel van alles wat niet met geld te koop is.

En hé....pas goed op elkaar!

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ary'.