



## Van ICT Abracadabra naar Meubelwerkplaats

door Domaine Jeanary | Oktober 2020

Bij het publiceren van mijn laatste blog gaf Facebook de melding dat het tabblad Notities zou komen te vervallen. Goed verhaal, lekker kort, mij is niets gevraagd dacht ik. Alles wat er stond zou behouden blijven, maar de gebruikersfuncties worden eind oktober uitgeschakeld. Dus maar eens even contact gezocht met onze ICT goeroe. Die stuurde wat opties, ik maakte een keus en ontving een handleiding voor het maken van een blog op de website. De enige conclusie die ik trok was dat het voor mij abracadabra was maar dat ik het stapsgewijs uit moest voeren om te kijken of het te doen was. Not. Al na een kleine 20 minuten zei ik allerlei hele lelijke woorden, klikte ik hysterisch van links naar rechts, had ik de handleiding bijna in de kachel gesmeten en zocht ik met het zweet op mijn bovenlip het telefoonnummer van de ICT goeroe. Even één op één klankborden.



Die begreep het gelukkig wel. Ieder zijn specialiteit. De goeroe kreeg namelijk het zweet op z'n bovenlip als hij dacht aan renoveren, stuken, schilderen, schoonmaken, koken en opruimen.....vooral dat laatste, zo gaf hij aan. En dus overlegden we over opmaak, PDF, fotocollages en het stappenplan voor publicatie. Voor hem peanuts en voor mij een opluchting. Want hoe leuk ik het schrijven ook vind er is deze winter genoeg te doen en een halve dag ergernis voordat ik jullie van alles kan vertellen en laten zien past niet in de planning. Achter de schermen hebben we een kort testje gedraaid en dus is dit blog het eerste blog op de alternatieve manier. Natuurlijk heb ik Mark Zuckerberg van Facebook even gemaïld met de opmerking dat hij het ook even had kunnen vragen c.q. overleggen. Maar ja, dat is hetzelfde met bijvoorbeeld die enquêtes van Maurice de Hond. Voor van alles interviewt hij honderden mensen (volgens de nieuwslezers). Mij is nog nooit wat gevraagd. Jullie?

Het was wel een week met ongelooflijk veel schermtijd voor mijn doen. Alle advertentiesites moesten bijgewerkt / geüpdatet. Alle gasten die al hadden gereserveerd voor 2021 zijn bevestigd en de administratieve handelingen die hier intern achteraan komen zijn voltooid. Was dit jaar trouwens een makkie. Van de laatste 0 van 2020 op de ordnerrug maakte ik met een stift een 1 naar 2021. Onze zomer was super gezellig met hele lieve gasten, maar de rest van het jaar mag wat mij betreft direct gearchiveerd worden! Klussen helpt tegen eventuele sombere momenten en dus ging ik aan de slag met de lambrisering in de keuken, haalde ik wat decoratiemateriaal van de zolder en maakte mijn lief een plankje op het werkblad van het door mij gepimpte dressoir waar zomers altijd de bak met bestek staat, het mandje met servetten en waar ik, op een giga grote broodplank, het stokbrood voor de Table d'Hotes snijd. Dat plankje was nodig, want met enthousiast snijden lag er meer brood achter de kast dan in het mandje!



Mijn lief monteerde de keukenplinten en 2 haken, toepasselijk in de vorm van kranen, om de riem van Belle op te hangen. Daarna ging hij aan de slag met de plinten in de kamer.....en toen gebeurde het. De grijze alleskunner is werkelijk giga allergisch voor alles wat druppelt, kraakt, piept, buigt of tocht doorlaat. Je zou je dus af kunnen vragen wat 'ie dan in hemelsnaam hier doet, maar dat even ter zijde. Hij constateerde dat het al reeds van bovenaf gerepareerde balkengedeelte, in de vloer, links in de woonkamerhoek toch nogal wat doorveerde. Toen hij even plassen was heb ik er, met mijn oer-Hollands grote gezonde lichaam, een chachacha op gedanst en echt niets gevoeld. Maar ik zie het dan aan zijn gezicht...onvermurwbaar. En dus besloot hij extra maatregelen te treffen vanuit het onderliggende souterrain en rukte aldaar vervolgens het plafond eruit. De man is nu eenmaal een waar kunstenaar met hout, dus ik liet 'm gaan Of het nou om een oude vloer gaat of om een afwerklijst voor rondom een deurkozijn.....geef 'm een houten lat en hij maakt het.



Waar wij samen ook heel blij van worden is het oppimpen of ombouwen van meubels. Zo wilde we een hoog tafeltje in het erkertje in de woonkamer. Het liefst met een diameter van 80 cm. Nieuw in aanschaf te duur. Dus zochten we de houtschuur af en vonden we een tafelblad. Hadden we alleen nog tafelpoten nodig. In de brocante winkel in Limoges stuitte ik op een oude naaimachinetafel met gietijzeren onderstel. Leuk als tafelpoot voor onder dat ronde blad.



Jan draagt standaard een meetlint bij zich dus die lag in no time midden in de winkel over de vloer te dweilen om te passen en te meten. Het advies was positief en dus kochten we het oude naaitafeltje. Van de weeromstuit vonden we ook nog een nieuwe keukenkast voor in Le Mouton. Een hoge kast, dan hoeven onze gasten niet meer zo te bukken als ze servies nodig hebben. Heerlijk zo'n "recycle" middag!



Het is herfst en dus kouder en natter. Voor dit gebied werkelijk fantastische weersomstandigheden voor dat waar het gebied om bekend staat. De ceps. In het Nederlands; eekhoortjesbrood. Ik heb er niets mee. Voor mij zijn het giga reuze champignons en ik heb met gewone champignons al niets dus...genieten de hertjes regelmatig met heel veel plezier van deze joekels. Tot groot verdriet van menig Fransman die bereid is om voor deze uit de kluit gegroeide dingen tussen de 15 en 20 euro per kilo neer te tellen! Verleden jaar en ook dit jaar heb ik er iemand anders heel gelukkig mee gemaakt. In ruil kreeg ik potten met eigen gemaakte jam, soep etc. Onder het mom; "mochten we wederom in een lock-down belanden, dan staat er wat in de kast". Laat dat nou het laatste zijn waar ik op zit te wachten.....



En wat ligt er de komende weken in het vooruitzicht? Ik correspondeer inmiddels met het gemeentehuis over everzwijnen die nu toch wel heel dicht bij huis komen. Mijn lief brengt, soms met gevaar voor eigen leven, nieuwe elektra dozen aan. En er wordt flink gehakt in de vloer van gite Le Mouton. Er was al heel veel gerestaureerd in de gites, maar we willen nog heel graag de tegelvloeren vervangen in Le Mouton en La Vache. Het liefst vóór het nieuwe seizoen. En in Le Veau moeten we toch tegelen dus dan maar alles tegelijk! Verder moeten we materiaal bestellen voor de 2 terrassen aan de achterzijde. Zomers schiet hier het onkruid tussen de tegels door en menige tegel is er slecht aan toe. Dat is in ieder geval een klus die deze winter gaat gebeuren. Verder speur ik in de rondte voor leuke meubeltjes voor in onze nieuwe gite en pimp ik Le Pigeonnier op met een kleurtje!

Blijf meelesen om niets van al onze avonturen te missen!  
Fijn weekend allemaal en hé.....pas goed op elkaar!